

# Bijlage 1 “Levensbeschrijving”, familiekroniek door Gerbrigje Sijbolts de Vries (1943)<sup>1</sup>

In den jare 1803 vestigden zich te Woudsend, Eewal 16, de Echtelieden Sijbolt Ottes de Vries en Antje Jans Posthuma waar zij, daar in Woudsend te dien tijde veel scheepsbedrijven waren, het eerzame bedrijf van Mast- en Blokmakerij uitoefenden. Zij waren toentertijd uit Makkum (Wonseradeel) gekomen, aldaar beiden geboren, en dachten in Woudsend (Wijmbritseradeel) een bestaan te vinden, en dat gelukte. Hun Huwelijk werd gezegend door tien kinderen. Maar toen er vier waren geboren, brak de oorlog met Napoleon uit en moest Sijbolt Ottes de Vries ten strijde trekken, helaas tot aller spijt, maar kwam, toen deze geëindigd was, behouden terug, na veel doorgestaan te hebben.

Hun tweede zoon Jan, onze Groot- en Overgrootvader, werd in het jaar 1807 den 8<sup>ste</sup> October geboren en moest in den oorlog eveneens met België ten strijde trekken, was bij de Grenadiers en Jagers en had als standplaats Waalwijk, van waar hij na het ontvangen van de Citadel Medailje behouden terugkeerde. Deze genoemde trad in het huwelijk in het jaar 1841, en huwde met Gerbrig Jentjes Tromp, dochter van Jentje Michiels Tromp en Hantsen Haaijes Zoethout, geboren 13 December 1820.

Zij vestigden zich toen in Lemmer, als Mast- en Blokmaker, op de Korte Streek, thans het huis bewoond door Luiting en Dijkman. Op de Lijnbaan was het woonhuis, maar daar Grootmoeder boeredochter was en haar tuin miste, besloot haar Vader de voormalige Mast- en Blokmakerij van Aukes op de Langestreek te koopen met huis er naast, en werd hun neef Jan Brandsma hiermede belast om een cent boven te bieden, aldus verhuisden ze naar de Langestreek (welbekend).

Intusschen waren uit dit Huwelijk op voornoemde Lijnbaan geboren Sijbolt Jans de Vries op 4 Nov. 1843, en twee jaren later Jentje Michiel de Vries jr. op 8 Februarij 1846. En ze leefden voort in welvaart op de Langestreek, door de drukke visscherij in

Lemmer, Urk, Volendam enz., en de drukke scheepvaart van Houten Tjalken die daar bestond op Holland en Zeeland. Vader werd in het vak van zijn vader opgeleid, Jentje koos dat van zijn moeder.

Na een druk leven stierf op 20 maart 1883 Jan Sijbolt de Vries, kort nadat de groote ramp van Moddergat en Zuiderzeestorm Urk teisterde. Hij bereikte den leeftijd van 75 jaar.

Het bedrijf was toen reeds overgegaan op zijn Zoon Sijbolt, die helaas maar zes jaar later kwam te overlijden in den jeugdigen leeftijd van 45 jaaren. Deze was gehuwd met onze grootmoeder Rinsje Ages, haar nalatende zes kinderen, die het bedrijf met knechten voortzette. Deze was geboren 9 juni 1843 en bereikte de leeftijd van 83 jaren.

Later ging deze zaak over op zijn Zoon Jan Sijbolts de Vries en werd de zaak meer uitgebreid, in alle mogelijke scheepsartikelen, die deze zaak naar Amsterdam verplaatste, ook al met de droogmaking van de Zuiderzee.

Nu is later deze zaak overgegaan op zijn zoon Sijbolt Jans de Vries, op de Singel 2, thans Jan Sijbolt de Vries, wonende op de Keizersgracht, en bestaat deze zaak reeds over de Honderd jaar.

Dit naar mijn beste weten gedaan, Gerbrigje Sijbolts de Vries, geboren 27 Maart 1868, gehuwd met Wijlen Age Tjalma. Utrecht, 1 mei 1943.

---

<sup>1</sup>Transcriptie: Dick (van Jentje) de Vries. Bron: **De Vries (2003)**, 5, interpunctie aangepast.