

Hieronder volgt dan het gedicht van de heer P. Altena:

Gedurende bijna een mensenleven
Hebt gij uw beste kracht gegeven.
Altijd blij en opgewekt
Ter ontplooiing van het intellect.
Veel geslachten, vele namen
Die op school hier bij u kwamen.
Hebben hier van u geleerd,
Wat er goed is, wat verkeerd.
De Beersma's, Veersma's,

Engwerdaatjes

Bosma's, Asma's, Agricolaatjes.
v. d. Berg, Beljon en Bles
Kregen van u hun eerste les.
Bijholt, Nijholt en de Groes
waren ook niet voor de poes.
Geurtsen, de Boer en Nijenhuis,
waren bij u kind aan huis.
U kreeg dwergen en ook reuzen
met en zonder vieze neuzen.
De ene vlug, de ander lui,
Burgers, boeren, buitenlui.
Zo zaten de Groten en de Sterken
In de klas bij u te werken.
Maar ook de Jongen en de Kleinen
schreven netjes op de lijnen.
U kon heel erg mooi vertellen
Maar ook lastig vragen stellen.
Menigcen liet dan een zucht
en verontreinigde de lucht.
Sikkens, Bouma's en van Tweel
Ieder leerde er zijn deel
Ook van Kienhorst, Honing, Gort
Kwam er niemand iets tekort.
Oosterbaners, Tijsselingen,
mochten hier hun liedje zingen.
Zo zongen Hollander en van 't Hof
In het verleden uwe lof.
En ook de kinderen van de N.O.P.
trokken naar de Lemmer op.
Zo kon u dan ook hier ontmoeten
Smidjes, Krebbers en van Stroete.
Zovelen trokken langs u henen
Rodenburg en Wittevenen
Foekema's en de Langen
Kwamen goede raad ontvangen.
De Sonsma's, Wiersma's,

Rijkemaadjes,

Kenners van de karbonaadjes
Zonen van de rundveeslagers
Candidaat-cultuur uitdragers.
Stoere werkers van het heden
Bekende scheeps- en kachelsmeden
Mannen van het eerste uur
Werkten eens bij u vol vuur.
Koeien- en ook kippenhouders
Timmerlieden, huizenbouwers
Verkopers ook van overjassen
Leerden eerst op tellen passen.
Heel dit volk van palingrokers
Stoomgemaal- en aardgasstokers
Melk- en jajemhandelaren
zullen de herinnering aan u

bewaren.

Van degenen die bij u leerden
Zijn er ook die emigreerden
Namen met zich overzee
De herinnering aan u mee.
Juffrouw Schmidt, gij hebt op uw
wijz'

De jeugd gevormd voor de
levensreis
Zo toeven wellicht uw gedachten
Bij hen die deze reis volbrachten.
Misschien ben ik nog veel vergeten
Gij zult dit zelf het beste weten
Maar ieder sprak hier zijn woordje
mee

Van Altena tot van der Zee.
En al deze grote en kleine mensen
Willen u het allerbeste wensen.
Dus namens allen wens ik hier
U een lang en gelukkig speel-
kwartier.

RUIM 42 JAAR ONDERWIJZERES AAN ST. JOSEPHSCHOOL

Mej. Clara Schmidt nam afscheid van school en van Lemmer

LEMMER. Mej. Clara Schmidt van de St. Josephschool is ruim 44 jaar onderwijzeres geweest. Dat feit is op zichzelf al belangrijk genoeg, maar nog belangrijker is en zeker voor de R.K. gemeenschap in Lemmer, dat juffrouw Schmidt van die 44 jaar er 42½ jaar in Lemmer heeft doorgebracht. Toen zij dan ook op donderdag 1 juli in „Us Thús” afscheid nam van de school, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, is haar door het schoolbestuur, ouders (waarvan zeer velen oud-leerlingen) en leerlingen ondubbelzinnig getoond hoezeer zij zich een plaats in de harten van allen had veroverd.

