

## Bijlage 2 Brief van Siebold de Vries aan Gurbe van Brug<sup>1</sup>

27 April

50.

Den heer G. van Brug  
L e m m e r

-----  
Beste Gurbe,

Ook van my als tegenwoordige eigenaar van de Firma Wed.

S.J.

De Vries & Zoon, welke je eerste "Baas" was, een felicitatie.

Eerst bij mijn grootmoeder, de "oûd frou", en later bij mijn Vader heb je ruim 25 jaar gewerkt. Had mijn vader in 1927 zyn zaak niet verkocht, dan was ik waarschijnlijk nu je patroon geweest.

Jammer, dat myn Vader dit jubileum van je niet meer heeft mogen beleven, want dan was hy vast naar Lemmer gekomen.

Ons hele gezin heb je zien opgroeien. Allemaal hebben wy gespeeld by Gurbe in het hoekje. Steeds was de verhouding goed.

Myn ouders heb ik ook steeds waarderend over je horen spreken. De goede en slechte, drukke en slappe tyden van onze zaak heb je mee-gemaakt.

Het was een hele verandering voor jou en ons, toen wy uit Lemmer weggingen. Het is voor my altijd prettig, als ik in onze oude zaak kom, daar nog bekende gezichten uit myn jongenstyd te zien. Zelf heb ik maar een paar

jaar met je samen gewerkt. De jaren 1925 tot en met 1927 heb ik je veel blokken besteld, maar steeds in een vragende toon. De gezagsverhouding was misschien later gekomen.

Als blyk, dat ook je eerste baas je arbeid steeds gewaardeerd heeft, heb ik als zyn opvolger per post iets laten zenden. Hieraan is de conditie verbonden, dat je ze dagelyks moet gebruiken.

Indien je vrouw, die ook een klein beetje mee jubileert, het geruild wil hebben, voor b.v. [een] Zilmeta cassette, dan kan dat. Ook mag je het ruilen voor een klok, barometer, of iets anders.

Ik hoor dat dan nog wel.

Ook gefeliciteerd van de "jonge Vrouw", die nu reeds weer 74 jaar is en van de tweemaal jonge vrouw.

Dat ik schryf van "je" en "Gurbe" in plaats van U en Van Brug wordt my toch niet kwalyk genomen?

Zodra wy in Lemmer komen, zoeken wy jullie even op.

Met hartelyke groeten,

[w.g.]

---

<sup>1</sup> Bron: **Archief De Vries**, correspondentie 1950, De Vries, getypt, in doorslag